

Wereldgodsdiensten

themabrief Noordwijkse Methode ateliers



periode september - november 2019



Beste kinderen, ouders, verzorgers,

Het thema wereldgodsdiensten is van start gegaan. Het eerste thema van dit schooljaar, met een mooie opening in de kerk. Een prachtige plek om dit thema te starten! Met dank aan Pastor Ans Dekker. Zij heeft het thema ingeleid en de kinderen verteld wat godsdienst is en waar mensen in geloven. De verschillende wereldreligies zijn daarna kort aan bod gekomen: Duha en zijn vader hebben mooi verteld over de islam, Guusje, Emma en Rosie vertelde prachtig over het christendom en juf Saskia vertelde over het jodendom. Met al deze mooie verhalen als start van het thema, hebben we zin om aan de slag te gaan!



Jodendom



Islam



Christendom



Hindoeïsme



Boeddhisme

Om je vast te kunnen verheugen op de eerste ateliers, vind je hieronder de ateliers die je de eerste dinsdag en donderdag kunt verwachten:

	di 10 sep.	do 12 sep.
groep 4	juf Anouk: islam	juf Mascha: hindoeïsme
groep 5	juf Fabienne: jodendom	juf Saskia: boeddhisme
groep 6	juf Eva: christendom	juf Fabienne: jodendom
groep 7	juf Charlotte: hindoeïsme	juf Eva: christendom
groep 8	juf Inge: boeddhisme	juf Anouk: islam

Thema in de kleuterklassen

In de kleuterklassen besteden we aandacht aan 3 wereldgodsdiensten: het christendom,

de islam en het jodendom.

We gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen op het gebied van gebouwen, symbolen en feesten. Op school zijn tijdens dit thema leskisten aanwezig met materialen die wij met de kinderen gaan bekijken.

Ook gaan wij knutselen, zingen en lezen over de godsdiensten.

Als uitstapje brengen we een bezoek aan de Sint- Bavokerk in Heemstede, hier krijgen wij een rondleiding.



Thema in groep 3



In groep 3 maken de kinderen kennis met de wereldgodsdiensten door verhalen, foto's, filmpjes, voorwerpen uit de leskisten, schilderen, knutselen, met elkaar praten en spelen.

Ook horen de kinderen welke feesten er worden gevierd en hoe dit wordt gedaan.

Hoe zien de verschillende gebedshuizen er uit en wat wordt er gedaan?

In de klas zal over een paar weken goed te zien zijn wat de kinderen gedaan en gemaakt hebben en via parro houden we u ook op de hoogte.

Denk aan het maken van glas in lood, het naspelen van een verhaal enz.

Thema in de groepen 4 t/m 8

Christendom - juf Eva

Het christendom begon ongeveer tweeduizend jaar geleden. Het is de grootste godsdienst ter wereld. Aanhangers van het christendom heten christenen. Ze geloven in één god. christenen geloven dat God de aarde en alles wat leeft gemaakt heeft. De eerste les gaan we ons laten verrassen door spullen te bekijken die bij het christendom horen. 'Hoe heet dat?', 'Waar gebruik je dat voor?' en 'Waarom ziet het er zo uit?'. Deze vragen gaan we beantwoorden en zo krijgen we steeds meer informatie over dit geloof. In de tweede les gaan we op bezoek bij de kerk in Heemstede waar we een rondleiding krijgen. We gaan dan ook het glas in lood goed bekijken en misschien raken we wel geïnspireerd door deze mooie kunst...

Jodendom, juf Fabienne

Het jodendom is de oudste religie. Op heel de wereld zijn er ongeveer 14 miljoen joden. Joden zijn mensen die in het jodendom geloven. Vaak wordt er bij het woord jood gelijk aan de Tweede Wereldoorlog gedacht. Tijdens dit atelier ga je veel meer over de religie zelf te weten komen. Bijvoorbeeld wat een mezoeza is, symbolen die bij het jodendom horen, hoe een synagoge eruit ziet, wat voor soorten feesten er gevierd worden, de kleding die ze dragen en misschien ga je wel Joodse gerechten maken.



Islam - juf Anouk

Het woord islam komt uit het Arabisch en betekent overgave aan 'Allah' en 'vrede aangaan'. Maar wie is Allah nu eigenlijk? En wie geloven er in Allah? Samen gaan we alles ontdekken over het geloof de islam. We krijgen de eerste les allemaal spullen te zien die met het geloof te maken hebben. De bovenbouw gaat hierna zelf onderzoeken wat alle spullen met het geloof te maken hebben. Jullie maken een quiz over het geloof. Natuurlijk duiken we ook nog even de keuken in om een typisch islamitisch gerecht te bereiden. Tijdens de tweede les zijn we uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Moskee, het gebedshuis van de mensen die in Allah geloven. En wist je dat er naast verschillen ook overeenkomsten te vinden zijn met een andere geloven? Eens kijken of jullie daar ook achter gaan komen!



Boeddhisme - juf Inge en juf Saskia

Boeddhisten geloven niet in goden. Zij leven volgens de leer van Boeddha. Maar wie was Boeddha precies? Kan iedereen een Boeddha worden? Wij gaan onderzoeken welke rol Boeddhabeelden vervullen en we gaan er zelf ook een kleien.

Boeddhisten mediteren om verlichting te bereiken, volgens boeddhisten is dat een gevoel van vrede en totale bevrijding waarbij je niet meer over jezelf hoeft na te denken. maar dat mediteren is echt niet zo eenvoudig. Ook hier gaan wij mee aan de slag.

Voor de bovenbouw zijn er lessen over de Dalai Lama. Wie dat precies is, weet je na dit atelier.



Hindoeïsme - juf Mascha en juf Charlotte

Het hindoeïsme is een godsdienst met verschillende goden en godinnen. Dat is interessant! Want wie zijn dat dan? En wat weten we van die goden? Het hindoeïsme is ook de godsdienst van de karma en de reïncarnatie. Wat dat precies is, gaan we tijdens onze ateliers onderzoeken.

De groepen 4 t/m 6 maken een 'exploding box' waarin ze alle informatie opslaan. Eens kijken of jullie de doosjes bomvol informatie kunnen stoppen.

De groepen 7 en 8 gaan echt zelf op onderzoek uit. Jullie gaan vervolgens aan de slag met een omgekeerde presentatie. Laat maar zien wat je allemaal te weten bent gekomen!





KEUZE ATELIERS

Juf Anouk: Bootcamp en balsporten

Wie wil er nu niet sportief het nieuwe schooljaar beginnen?! Ook dit jaar zal het sportatelier terugkomen binnen de keuze ateliers. Hou jij van rennen in de buitenlucht en jezelf flink in het zweet werken? Dan is dit atelier iets voor jou! We gaan buiten (bij élk weertype!) onder andere hardlopen, estafettes doen, een balspel spelen, circuitjes doen maar ook oefeningen zoals butterflys, burpees en planken. We vormen een team en gaan samen erop uit, maar zorgen er ook voor dat we samen terug komen.

Juf Saskia: programmeren met Scratch!

In dit keuze atelier ga je aan de slag met leren programmeren.

Let op: dit atelier duurt 8 weken! We onderzoeken hoe programmeertaal in elkaar zit, hoe je dingen kunt laten bewegen en waarom het belangrijk is om precies de goede boodschap te geven aan een computer. We maken onder andere zelf een spel en ontwerpen een quiz. Wie bedenkt de origineelste vraag?!

Juf Fabienne: Creatief aan de slag

Vind je het leuk om lekker met je handen bezig te zijn en te borduren kom dan gezellig naar mijn keuze atelier. We zullen aan de slag gaan met borduren en zul je verschillende borduursteken gaan leren. Als kers op de taart heb je aan het eind van het thema een eigen gemaakt hoesje!

Juf Mascha: Challenge atelier

Ben je een doorzetter en ga je een uitdaging niet uit de weg? Kun je goed tegen je verlies, of eigenlijk nog niet en wil je juist leren tegen je verlies te kunnen? Ben je lekker fanatiek en wil je verschillende challenges spelen; met een groep, een tweetal of alleen? Ben je sportief (vooral figuurlijk gezien) en kun je anderen goed aanmoedigen? Geef je dan op voor een te gek gaaf challenge atelier en wie weet gaan we samen de uitdaging aan!